



תכנית טיול עם פסטיבל לדרום הודו

מתאים לטיול בתחילת אפריל 2018

טיול לדרום היבשת ההודית למפגש עם התרבויות, הטבע והנופים הקסומים. נבקר בעתיקים שבמקדשי הודו בהם הפעילות הדתית לא פוסקת כבר מאות שנים והאותנטיות טרם פגה. נשאף אויר הרים מבושם בריחות התבלינים נצעד בשבילים מהם נשקפים נופים ומחזות מרתקים. נבקר בקוצ'ין ונפגוש את שרידי הקהילה היהודית ששגשגה כאן בעבר, בטריסור בירת התרבות של קראלה בימי פסטיבל המקדש הססגוני, בעירת התה מונאר העשירה במטעי תה וחוות תבלינים. נצא לשייט בתעלות המים המפורסמות של קראלה, נתארח בבית משפחה מקומית באזור כפרי ועוד...

בטיול נשים דגש על שהות בשווקים ובכפרים המקומיים כדי לחוש באמת את קצב החיים והאוירה המקומית.



יום 1 - נחיתה במומבאי וטיסה לקוצ'ין

נחיתה במומבאי, ומשם טיסת המשך אל קוצ'ין אשר במדינת קראלה. בשדה התעופה ימתין לכם הנציג שלי ואיתו תסעו אל בית המלון. קראלה היא מדינה עשירה בתרבות מסורתית ובירת האיורודה - הרפואה ההודית העתיקה. את הימים הקרובים נבלה במדינה המקסימה הזו, השוכנת לחוף הים הערבי.

קוצ'ין, עיר הנמל המכונה "מלכת הים הערבי" מוכרת לנו בשל הקהילה היהודית הגדולה שחיה כאן בעבר, אך היא טומנת בחובה שילוב של תרבויות ודתות רבות - תוכלו לראות כאן את רשתות הדייג הסיניות, שרידים מן האימפריה הפורטוגלית, השפעות בריטיות, בתי כנסת, מקדשים ועוד.

בערב נצפה במופע מחול מסורתי בתיאטרון המקומי.

לינה בקוצ'ין בעיר העתיקה.

יום 2 – קוצ'ין

נבלה את היום בקוצ'ין ואתריה. נבקר בבית הכנסת העתיק אשר נבנה בשנת 1568 וקומץ יהודים אשר חיים כאן דואג לשמר אותו ואת ספרי הקודש שבו. נהנה מן הריחות בשוק התבלינים הססגוני, נתרשם מן הכנסייה והארמון אשר בנו הפורטוגזים בימי שלטונם כאן, ומן הדייגים המקומיים אשר משתמשים ברשתות הדייג הסיניות המרשימות.

לינה בקוצ'ין בעיר העתיקה.

יום 3 – מקוצ'ין לטריסור

נצא מקוצ'ין אל עבר טריסור, הידועה כבירת התרבות של קראלה. לאחר ההגעה נבקר במרכז קאלאמאנדלאם לאמנות השוכן בקרבת טריסור. במרכז, אשר הוקם בשנת 1930 נלמדים מקצועות הריקוד המסורתי הקראלי, ומוסיקה מסורתית. נצא לסיור מודרך ברחבי המרכז

ונתרשם מן האמנויות המסורתיות של קראלה אשר השתמרו מאות שנים, ומוסיפות להוות חלק משמעותי בתרבות המקומית היומיומית. לאחר מכן נצא לסיור בטריסור.

לינה בטריסור.



יום 4 – יום בטריסור (בימי פסטיבל המקדש)

נבלה את היום בסביבות המקדש בו נערך פסטיבל המקדש המקומי. נתרשם מן הטקסים המיוחדים

הנערכים לכבודם של האלים, מן הפילים המעוטרים בשלל צבעים, מן התלבושות והשירים ומן האווירה החגיגית. תושבי כל האזור מגיעים לכאן לחלוק כבוד לאלים ולהנות מהחגיגה.

לינה בטריסור.

ימים 5,6 – מקוצ'ין לאירוח המשפחתי

נסע אל אזור כפרי מיוחד, שם נתארח יומיים בביתם של זוג מקסים. הבית שוכן בסביבה ירוקה קסומה, מוקף יערות ושדות. כאן תוכלו לחוות את סגנון החיים המקומי האותנטי, תיהנו מקורס בישול ריחני וטעים בהדרכתה של המארחת שלנו ומן השלווה האופפת את האזור וממגוון פעילויות מהן תוכלו לבחור כרצונכם.

נצא לטיול רגלי בשבילי היער ובינות לחוות הרבות באזור ונבקר בחוות תבלינים מקומית בליווי הסברים על סוגי התבלינים והשימוש בהם בבישול ובתרבות ההודית. נבקר בבית ספר מקומי כפרי, נצא לטיול אופניים חוויתי בינות לשדות ולכפרים, ונחלץ עצמות בשיעור יוגה. נסע לביקור במפלי המים המרהיבים שבאזור ונהנה מן הטבע במיטבו.

לינה בבית משפחה כפרית.

יום 7 – מהאירוח המשפחתי למונאר

לאחר ארוחת בוקר נינוחה ניפרד מן המארחים שלנו ונצא לכיוון מונאר, אזור עשיר בשדות תבלינים ומטעי תה אינסופיים. בדרכנו נהנה מנופים טרופים ירוקים מרשימים. נגיע אל מונאר "מלכת התה של דרום הודו", לאחר ההגעה והתארגנות בבית המלון נצא



לטיול היכרות עם האזור המקסים. נבלה את אחר צהריים נינוח בטיולים באזורים הירוקים של מונאר.

לינה במונאר.

[/http://naturezoneresortmunnar.com](http://naturezoneresortmunnar.com)

יום 8 – יום במונאר

נבלה את היום במונאר ובאזור. ניסע לפארק הלאומי ארויקולום. נשוטט במטעי התה הירוקים,

ונצפה בנשים העוסקות בקטיף העלים. כאן תוכלו אולי לראות את יעלי הסלע הנדירות אשר חיות באזור.

נהנה מן השקט והשלווה ומן הירוק השופע המאפיין את האזור. נצא לטיול רגלי ולטיול ג'יפים בשבילי האזור. בערב נצפה במופע המציג אמנויות לחימה מסורתיות מן האזור.

לינה במונאר.

יום 9 – ממונאר לקומארקום

נצא בבוקר ברכב לכיוון קומארקום, השוכנת על שפת אגם ומבאנאד. נהנה מן הנוף הטרופי הקסום ומן השלווה האופפת את המקום.

לינה בקומארקום.

[/http://www.kumarakomlakeresort.in](http://www.kumarakomlakeresort.in)

יום 10 – יום בקומארקום

נבלה את היום בקומארקום ובאזור. נצא לשייט של 3 שעות בבית סירה מסורתי לאורך תעלות המים היפהפיות של קראלה בין קומארקום לאלפי. נתרשם מן האיים והלגונות עטורי עצי הקוקוס, נכיר מקרוב את אורח החיים המיוחד של התושבים החיים כאן, על גדות התעלות, ונהנה מארוחת צהריים מסורתית בבית הסירה. נשוט גם בסירה קטנה המאפשרת הצצה על התעלות הצרות יותר.

לינה בקומארקום.

ימים 11,12 – מקומארקום לחוף מרארי

נצא מקומארקום אל חוף מרארי לסיום נינוח על חוף הים. זהו חוף ים טרופי מקסים, מעוטר עצי קוקוס. באזור ישנם כפרי דייגים קטנים ויפים.

לינה בחוף מרארי.

[/http://www.abadhotels.com/mararibeach](http://www.abadhotels.com/mararibeach)

יום 13 – טיסה בחזרה לארץ

- המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי "
- תקופה מומלצת לטיול: תחילת אפריל
- זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.

ליצירת קשר ולפרטים נוספים לחץ כאן:

<http://www.go2india.co.il/contact.asp>

050-4515176



אליק חודי | טיולים מיוחדים להודו

elik@go2india.co.il

www.go2india.co.il