



תכנית טיול לדרום הודו – 13 ימים

טיול לדרום היבשת ההודית למפגש עם התרבויות, הטבע והנופים הקסומים. נבקר בעתיקים שבמקדשי הודו בהם הפעילות הדתית לא פוסקת כבר מאות שנים והאותנטיות טרם פגה. נשאף אויר הרים מבושם בריחות התבלינים נצעד בשבילים מהם נשקפים נופים ומחזות מרתקים. נבקר בקוצ'ין ונפגוש את שרידי הקהילה היהודית ששגשה כאן בעבר, בשמורת הטבע פראייר, ובעיירת התה מונאר העשירה במטעי תה וחוות תבלינים. נצא לשייט בתעלות המים המפורסמות של קאלה, נתארח בבית משפחה מקומית באזור כפרי ועוד...

בטיול נשים דגש על שהות בשווקים ובכפרים המקומיים כדי לחוש באמת את קצב החיים והאווירה המקומית.



יום 1 - ממומבאי לקוצ'ין

נחיתה במומבאי, ומשם טיסת המשך אל קוצ'ין אשר במדינת קאלה. בשדה התעופה ימתין לכם הנציג שלי ואיתו תסעו אל בית המלון. קאלה היא מדינה עשירה בתרבות מסורתית ובירת האיורוודה – הרפואה ההודית העתיקה. את הימים הקרובים נבלה במדינה המקסימה הזו, השוכנת לחוף הים הערבי.

קוצ'ין, עיר הנמל המכונה "מלכת הים הערבי" מוכרת לנו בשל הקהילה היהודית הגדולה שחיה כאן בעבר, אך היא

טומנת בחובה שילוב של תרבויות ודתות רבות – תוכלו לראות כאן את רשתות הדיג הסיניות, שרידים מן האימפריה הפורטוגלית, השפעות בריטיות, בתי כנסת, מקדשים ועוד. בערב נצפה במופע מחול מסורתי בתיאטרון המקומי.

לינה בקוצ'ין בעיר העתיקה.

יום 2 – קוצ'ין

נבלה את היום בקוצ'ין ואתריה. נבקר בבית הכנסת העתיק אשר נבנה בשנת 1568 וקומץ יהודים אשר חיים כאן דואג לשמר אותו ואת ספרי הקודש שבו. נהנה מן הריחות בשוק



התבלינים הססגוני, נתרשם מן הכנסייה והארמון אשר בנו הפורטוגזים בימי שלטונם כאן, ומן הדייגים המקומיים אשר משתמשים ברשתות הדייג הסיניות המרשימות.

לינה בקוצ'ין בעיר העתיקה.

יום 3 – מקוצ'ין לאירוח המשפחתי

נסע אל איזור הררי כפרי, שם נתארח בביתם של זוג מקסים, הבית שוכן בסביבה ירוקה

קסומה, מוקף יערות ושדות. כאן תוכלו לחוות את סגנון החיים המקומי האוטנטי, תיהנו מקורס בישול ריחני וטעים בהדרכתה של בעלת הבית ומן השלווה האופפת את האזור וממגוון פעילויות לבחירתכם.

נצא לסיור בחווה לגידול אננס, ובחווה לגידול עצי גומי, שם נתרשם מתהליך עיבוד העץ

והפקת הגומי. נהנה מטיול אופניים בשבילים הכפריים שבאזור, בסמוך לתעלות המים המפורסמות של קראלה.

אירוח משפחתי כפרי איכותי וחוויתי...



יום 4 – מהאירוח המשפחתי למונאר

לאחר ארוחת בוקר נינוחה ניפרד מן המארחים שלנו ונצא לכיוון מונאר, אזור עשיר בשדות תבלינים ומטעי תה אינסופיים. בדרכנו נהנה מנופים טרופים ירוקים מרשימים.

נגיע אל מונאר "מלכת התה של דרום הודו", לאחר ההגעה והתארגנות בבית המלון נצא לטיול היכרות עם האזור המקסים. ניסע לפארק הלאומי ארויקולם. נשוטט במטעי התה הירוקים, ונצפה בנשים העוסקות בקטיף העלים. כאן תוכלו אולי לראות את יעלי הסלע הנדירות אשר חיות באזור.

נבלה את אחר צהריים נינוח בטיולים באזורים הירוקים של מונאר.

לינה במונאר.

יום 5 – יום במונאר

נבלה את היום במונאר ובאזור. נהנה מן השקט והשלווה ומן הירוק השופע המאפיין את האזור. נצא לטרק ולטיול גייפים חוויתי בגבעות המקיפות את מונאר.

לינה במונאר.



יום 6 – ממונאר למדוראי

ניפרד בבוקר ממונאר ומן הגבעות הירוקות ונצא בחזרה אל המישור ואל אחת הערים העתיקות והמרתקות ביותר בדרום הודו – מדוראי. זוהי עיר תוססת, אליה מגיעים אלפים של עולי רגל לביקור במקדש מינקשי המרהיב. זהו אחד המקדשים הגדולים והפעילים ביותר בהודו והאווירה כאן מיוחדת במינה. המקדש מעוטר בשלל צורות, פסלים וצבעים, בסגנון צעקני במיוחד, ובהחלט משקף את האהבה של ההודים לצבעוניות.

לינה במדוראי.

יום 7 – יום במדוראי

נבלה יום נוסף בעיר הסואנת ובאתריה. נחזור לביקור מקיף במקדש מינקשי. במקדש ניצבים 12 מגדלים אדירים מעוטרים במאות דמויות מן המיתולוגיה ההודית. שטחו של המקדש כ-60 דונם וכ-10,000 עולי רגל מבקרים בו מדי יום ומבקשים את ברכתה של האלה מינקשי. נבקר גם בשווקי העיר הססגוניים, בהם ניתן לרכוש בדים, פרחים, תבלינים, מיני מאכלים ועוד ונצא לטיול חוויתי על גבי ריקשת אופניים ברחובות העיר והשוק. בערב נשתתף בפוגיה (טקס דתי) במקדש, טקס אשר מתקיים כאן מדי ערב כבר מאות שנים.

לינה במדוראי.

יום 8 – ממדוראי לפראייר

נצא אחרי ארוחת הבוקר מן המישורים אל הגבעות הירוקות של קראלה. נגיע אל שמורת הטבע המפורסמת ביותר בדרום הודו – שמורת פראייר. בשמורה חיה אוכלוסיה גדולה של פילי בר, טיגריסים ומינים נוספים של בעלי חיים המצויים בסכנת הכחדה. אחרי התארגנות קצרה נצא לשייט באגם אשר בלב השמורה ונתרשם מן המגוון הרב של ציפורים ועופות מים.

לינה בפראייר.

יום 9 – יום בפראייר

נבלה את היום בשמורת הטבע בטיולים רגליים ורכובים. נפגוש את בני השבטים החיים בכפרים באזור ועוסקים בצייד, דייג ואיסוף דבש מכוורות דבורים טבעיות הממוקמות על מצוקים או צמרות עצים. נתרשם מאורח החיים המיוחד ומן החקלאות המסורתית של בני



השבטים. נצא לטיול בשבילי השמורה רכובים על גבי פילים. נצא לסיור בחוות תבלינים בליווי הסברים על סוגי התבלינים והשימוש בהם בבישול ובתרבות ההודית. נצא לטרק רגלי בג'ונגל אפוף המסתורין.

לינה בפראייר

יום 10 – שייט בבית סירה

זהו ללא ספק אחד משיאי הטיול – נצא בנסיעה

לכיוון אלפיי או קומארקום, שם נצא לשייט בבית סירה מפנק לאורך תעלות המים היפהפיות של קראלה. נתרשם מן האיים והלגונות עטורי עצי הקוקוס, נכיר מקרוב את אורח החיים המיוחד של התושבים החיים כאן, על גדות התעלות וגם במים ונהנה מאוכל קראלי מסורתי שיכין הטבח הפרטי שלכם על הסירה.

השייט והלינה בבית סירה מרווח ונוח עם שירותים ומקלחת צמודים וכלכלה מלאה.

ימים 11-12 – מבית הסירה לחוף ורקלה או קובאלם

בבוקר נצא לכיוון החוף לסיום מהנה של הטיול על חוף הים בקובאלם או בורקלה – לבחירתכם. חוף קובאלם הוא אזור תיירותי יותר. יש כאן המון אטרקציות, החל מספורט מים (קיאקים, גלישה, סקי מים ועוד), ספא, מופעי מחול ומוסיקה, שייט בסירות דייגים ועוד... כך שתוכלו למלא את זמנכם בפעילויות מעניינות. כמו כן יש כאן חנויות למי שמעוניין לעשות קצת קניות. או להירגע בספא מפנק... חוף ורקלה הוא חוף פחות מתוייר ונינוח.

לינה בקובאלם או בורקלה במלון מפנק על שפת הים.

יום 13 – טיסה בחזרה לארץ

בהתאם לשעת הטיסה נצא מחוף הים אל מומבאי, ומשם בטיסה חזרה לארץ.

- המסלול מתאים למטיילים בסגנון – " המטייל העצמאי ".
- תקופה מומלצת לטיול: מאוקטובר ועד אפריל.
- זוגות וקבוצות סגורות מוזמנים ליצור קשר למחירים ופרטים נוספים.
- ניתן להאריך את השהות בחוף הים.
- ניתן ליהנות מחופי הים של קרלה, גואה או איי אנדמן הקסומים.

050-4515176



אליק חודי | טיולים מיוחדים להודו

elik@go2india.co.il

www.go2india.co.il